



Gilde Stadsgidsen wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.



Beste lezers,

Historische wandelingen en de natuur

Tijdens onze historische wandelingen lopen er vaak mensen mee die de aandacht vestigen op de flora en fauna die we onderweg tegenkomen. Zo vroeg een deelnemer onlangs eens te kijken naar twee fraaie bomen aan de Vlamingstraat vlak bij het oude woonhuis van Brinkers dat in 1864 in opdracht van burgemeester Augustijn is gebouwd. Een ervan is een in 1905 geplante rode beuk. Deze boom was in de oudheid een teken van rijkdom. "De beuk erin" komt ook voor als gezegde en betekent dat men er hard tegenaan gaat.



Vlamingstraat bij nummer 49

Terug naar de Dobbe waar op het eiland een mooie zilverlinde staat. Die werd in 1984 geplant als herinnering aan de demonstratie in 1983 tegen de mogelijke plaatsing van kruisraketten in Nederland. Op het land en



in het water bevinden zich vele soorten vogels. Ook probeert een enkele visser er een visje te verschalken. Via de Nicolaasbrug en het Nicolaasplein bereiken we de Dorpsstraat. We lopen de steeg tussen de vroegere kleuterschool en het klooster in en ontdekken daar een oude plataan uit een jaar waarover de meningen nogal verschillen. De monumentenlijst geeft 1915 aan. Een plataan is groot en indrukwekkend. Hij kan wel 35 meter hoog worden en werd al in oude tijden vereerd. De boom levert zuurstof via blad, stam en takken. Daarom is het jammer dat ze af en toe gekapt worden. Over een muur achter de oude kleuterschool groeit bamboe. Een woekeraar eerste klas en moeilijk te verwijderen. Als we door een steegje lopen richting de oude haven aan de Leidsewallen, plukt iemand wat besjes van een overhangende struik en proeft ze. Ze smaken zuur en hij waarschuwt dat je goed moet weten wat je doet. Neem je de verkeerde, dan word je ziek of erger.

De herdenkingsboom bij de grote Dobbe



Vlamingstraat, hoek J.L. van Rijweg



Grote Dobbe



Het Wilhelminapark

We vervolgen onze weg en steken de grens tussen de vroegere dorpen Zegwaard en Zoetermeer over en belanden bij de Oude Kerk. Van hieruit is het een korte weg naar het Wilhelminapark waar een ieder kan genieten van de vele bomen waaronder Italiaanse populieren en een zwarte berk. Hier eindigt onze wandeling en laten we onze deelnemers zelf verder genieten van dit fraaie park uit 1950. Natuurlijk zijn er nog veel meer interessante, oude bomen in Zoetermeer. Raadpleegt u eens de monumentenlijst voor bomen. Zijn ze ouder dan vijftig jaar en aangemeld, dan staan ze erop. Wilt u meer weten over voedsel uit het bos, volgt u dan de ontwikkeling van zo'n bos in onze stad. Enige bewoners zijn daarmee bezig. Een wandeling in de natuur onder leiding van een gids van het IVN is ook leuk om te doen. Met de historie van stad en omgeving houden wij ons bezig. In april 2019 kunt u zich weer voor onze tochten inschrijven.

0-0-0-0-0



GILDE

Zoetermeer



Tenzij anders aangegeven begint elke wandeling of fietstocht van Gilde Stadsgidsen Zoetermeer, bij 't Oude Huis aan de Dorpsstraat 7, met een korte uitleg. Kosten per wandeling of fietstocht zijn € 5,00 per persoon, te betalen aan de gids, liefst met gepast geld betalen.

Dankzij sponsoring van Het Zoetermeerfonds bedragen de kosten van de koetstocht slechts € 15,00 per persoon, incl. koffie of thee na afloop. Na akkoord op de aanmelding krijgt u de betaalaanwijzing. De koetstocht **Pioniersroute** begint en eindigt bij hotel-restaurant De Sniep, Broekwegschouw 211, 2727 LC Zoetermeer. De koetstocht **Wilsveenroute** begint en eindigt bij stalhouderij Hanemaaijer, Voorweg 172, 2716 NK Zoetermeer.

De kosten van de vaartocht door de Weipoort bedragen ook € 15,00 per persoon, incl. koffie of thee na afloop. Na akkoord op de aanmelding en als zekerheid bestaat over voldoende deelname, krijgt u de betaalaanwijzing. De vaartocht begint en eindigt bij kaasboerderij Van Veen, Weipoortseweg 72a, 2381 NG Zoeterwoude-Weipoort.

Wie wil deelnemen aan een activiteit van Gilde stadsgidsen kan een mail sturen naar stadsgidsenzoetermeer@gmail.com of via telefoon 079-3313156 of 06-20474612.

Tochten voor groepen zijn op aanvraag mogelijk; informatie eveneens via bovenstaande mail.

Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, of uw e-mail adres wijzigt, wilt u dat dan doorgeven aan: f.n.leeuw@ziggo.nl